

## Στα Κράβαρα (Ορεινή Ναυπακτία) !

Σε αναζήτηση επόμενων διαδρομών του Φ.Ο.Σ. Γ.Π.Α. επισκεφτήκαμε λίγες μέρες πριν την Ορεινή Ναυπακτία, περιοχή γεμάτη με φυσικές ομορφιές αν και άγνωστη σε πολλούς. Ευρισκόμενη νότια του βουνού Οξιά και ανάμεσα από το Παναιτωλικό δυτικά (ο Φ.Ο.Σ. επισκέφτηκε το βουνό αυτό πρόσφατα) και τα Βαρδούσια βορειοανατολικά, η περιοχή αυτή φέρει ακόμη την ονομασία Κράβαρα που ίσως ακόμη και σήμερα παραπέμπει σε κάτι το απόμερο, φτωχό και πρωτόγονο.

Μια εκδοχή για την προέλευση του ονόματος είναι εκείνη που αναφέρεται στο ότι στους αγώνες που έδιναν οι ντόπιοι κάτοικοι σε εισβολείς, φώναζαν στις μάχες το «κάρα βαράτε» δηλαδή χτυπάτε κατευθείαν στο κεφάλι (κάρα), για οικονομία στα λίγα πολεμοφόδια που είχαν.

Το γνωστό κεφαλοχώρι της περιοχής Άνω Χώρα επισκεφτήκαμε αφού πρώτα καταλύσαμε σε ένα άλλο κοντινό χωριό, την Ελατού. Στο τελευταίο φτάσαμε αργά το απόγευμα, ερχόμενοι από την περιοχή του Λιδορικίου Φωκίδας όπου και η τεχνητή λίμνη του Μόρνου, το φράγμα του οποίου και περάσαμε κατευθυνόμενοι αργότερα δυτικά προς τα χωριά Λιμνίτσα και Τερψιθέα.



Ομάδα χοίρων ντόπιας φυλής (σκαντζόγουρνα) στις όχθες της λίμνης του Μόρνου

Αρκετά ακόμα χωριά (Κρυνόνέρια, Ελατόβρυση, Κλεπά, Αράχοβα, Νεοχώρι, Περδικόβρυση, Χόμορη, Πόδος, Δενδροχώρι, Άγιος Δημήτριος, Καλλονή, Κυδωνιά, Αμπελακιώτισσα κ.ά.) αναπαύονται στις πλαγιές των βουνών της περιοχής (Τσεκούρας 1.733μ., Αρδίνης 1.699μ., Κοκκινιάς 1.832μ., Ομάλια 1.656μ., Τσακαλάκι 1.710μ., Καρφοπεταλιάς 1.563μ., Πλατανάκι 1.777μ., Άννινος 1.702μ. κ.ά.) που αν και όχι πολύ ψηλά προσδίδουν μια ιδιαίτερη φυσιογνωμία, πόσο μάλλον που χωρίζονται από πολύβουνα ορεινά ποτάμια και ρέματα (Εύηνος, Κάκαβος, Κότσαλος, Καψαλόρεμα, Κρανόρεμα, Μέγα Ρέμα κ.ά.) και σκεπάζονται με θαλερά και όμορφα δάση ελάτης.

Από τη χιονισμένη Άνω Χώρα, την επόμενη μέρα, κινούμαστε σε ασφαλτόδρομο, φτάνουμε λίγο πριν το χωριό Κρυονέρια και από εκεί, με κατεύθυνση νοτιοδυτική, αρχίζουμε την πορεία ανηφορίζοντας σε σημασμένο μονοπάτι, μέσα σε πυκνό ελατόδασος προς την κορυφή Τσεκούρα.

Το χιόνι, που όσο ανεβαίναμε γινόταν πιο βαθύ (είχε χιονίσει πολύ τις προηγούμενες μέρες), αν και κάπως δυσκόλευε, ομόρφαινε ταυτόχρονα το τοπίο και έκανε πιο συναρπαστική την πορεία μας αφού εκτός των άλλων είχαμε την ευκαιρία να δούμε αναρίθμητα χνάρια από ζώα όπως ο λύκος, ο λαγός, το ζαρκάδι, το αγριογούρουνο, που αφθονούν στην περιοχή. Μετά από περίπου δύο ώρες πορείας στο δάσος, φτάνουμε σε ψευδαλπική ζώνη (χωρίς δέντρα) όπου ξαφνιαστήκαμε από το φτεροκόπημα ομάδας ορεινής πέρδικας (*Alectoris graeca*) που μόνο αφού πλησιάσαμε πολύ κοντά όρμησε κατηφορικά στην πλαγιά. Το χιόνι πλέον, πολύ περισσότερο, πάλλευκο στολίζει



την πορεία έως την κορυφή, που εντυπωσιακή (αριστερά ο χαώδης γκρεμός φτάνει έως το χωριό Αμπελακιώτισσα) δικαιολογεί το όνομά της, Τσεκούρας. Στην Αμπελακιώτισσα, παλιό όνομα Κουζίτσα, υπάρχει ονομαστό μοναστήρι. Από τον Τσεκούρα η θέα των κορυφών και των χωριών είναι εντυπωσιακή. Από εκεί αντικρίζει κανείς όχι μόνο τις κορυφές και τα βουνά που αναφέραμε προηγουμένως, αλλά και άλλα πιο μακρινά όπως τα Βαρδούσια, η Χελιδόνα, η Καλιακούδα, η Τριανταφυλλιά, ο Τυμφρηστός (Βελούχι) ακόμη και τ' Άγραφα που πάνω τους λαμποκοπά το φρέσκο χιόνι.

Μετά την πορεία, έξι ώρες συνολικά, γυρίσαμε (τρεις η ώρα το πρωί) γοητευμένοι από τη διήμερη αυτή απόδραση που αναμφίβολα θα αποτελέσει μία από τις επόμενες εξορμήσεις του Συλλόγου μας.

*Επιμέλεια κειμένου  
Ομότιμος Καθηγητής Ν.Γ. Εμμανουήλ  
Δρ Ε.Ν. Πάνου*



*Η χιονισμένη Άνω Χώρα*



*Με τέτοια λεωφορεία γινόταν παλιά η συγκοινωνία σε πολλά ορεινά χωριά της χώρας μας*

*To ίδιο λεωφορείο, παροπλισμένο πια, βρίσκεται στην πλατεία της Άνω Χώρας*





*Oι ψηλές κορυφές των Βαρδουσίων υψώνονται στον ουρανό (θέα από τη διαδρομή προς τον Τσεκούρα)*



*Μέλη του Φ.Ο.Σ. Γ.Π.Α. μέσα στο πυκνό ελατόδασος στην πορεία προς την κορυφή*



Η Ελένη Πάνου, η Nomi Sarmah  
(μεταπτυχιακή φοιτήτρια από την Ινδία)  
και η Νίκη Στεφανίδου στην πορεία  
προς την κορυφή



Πορεία προς την κορυφή



*Δεν είναι γλίστρημα, είναι ηθελημένη  
κάθοδος στη χιονισμένη πλαγιά*



Χαώδης γκρεμός νότια του Τσεκούρα



Η θέα των Βαρδουσίων από τον Τσεκούρα