

ΣΤΑ ΜΕΡΗ ΤΟΥ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ

Στις 16 Απριλίου 2022 επισκεφθήκαμε για δεύτερη φορά το βουνό Μαίναλο για μια πορεία 5 ωρών στην ελατοσκέπαστη νοτιοδυτική πλευρά του. Συγκεκριμένα, η πορεία άρχισε από την Αλωνίσταινα και κατέληξε στο χωριό Ροεινό. Με τη βοήθεια



του Αθανασίου Χωματά, μέλους του ΣΑΟΟ (Σύλλογος Αρκάδων Ορειβατών Οικολόγων), εκτός της γνωριμίας των μονοπατιών είχαμε την ευκαιρία, με τον πλούσιο, μεστό και γλαφυρό λόγο του, να ακούσουμε πλείστες όσες ιστορικές



πληροφορίες για τα χωριά, τις τοποθεσίες και τα γεγονότα που έχουν εκεί διαδραματιστεί κατά τη διάρκεια της Ελληνικής Επανάστασης του 1821. Στο χωριό Αλωνίσταινα, πατρίδα της μητέρας του Κολοκοτρώνη, αφού θαυμάσαμε την τοπική αρχιτεκτονική και γευτήκαμε το νερό της πηγής στο κέντρο του χωριού ξεκινήσαμε την πορεία ακολουθώντας σηματοδοτημένο μονοπάτι. Παρατηρήσαμε ότι η σηματοδότηση αυτή είναι πολύ φροντισμένη και αφορά πολλές ενδιαφέρουσες διαδρομές της περιοχής. Εμείς διαλέξαμε αυτή που κατευθύνεται στο χωριό Ροεινό όπου και φτάσαμε το απόγευμα, με ωραίες εντυπώσεις περνώντας στο μέσο της διαδρομή από χαρακτηριστική όμορφη χαράδρα.

Πηγές στη διαδρομή αυτή δεν υπάρχουν παρά μόνο μία, την Γκράμποβα, που υδροδοτεί και μία ποτίστρα για τα ζώα. Ζώα όμως και εν γένει κτηνοτροφική δραστηριότητα δεν παρατηρήσαμε στην περιοχή, κάτι που δυστυχώς στα ελληνικά βουνά συμβαίνει όλο και περισσότερο τα τελευταία χρόνια. Η μη



επάρκεια ζωοτροφών για την κτηνοτροφία μας οσημέραι μειώνεται, πόσο μάλλον που η απόκτησή τους μέσω εισαγωγών γίνεται και πιο δαπανηρή. Στο παρελθόν τα ορεινά βοσκοτόπια αποτελούσαν πηγή άφθονης τροφής για τα αιγοπρόβατα και είναι λυπηρό να βλέπει κανείς ότι αυτά πλέον

παραμένουν αβόσκητα, πράγμα που σημαίνει απώλεια τόνων γάλακτος και κρέατος



για την ελληνική οικονομία. Οι κάτοικοι πλέον και στις ορεινές περιοχές προτιμούν να ασχολούνται σχεδόν αποκλειστικά με παροχή υπηρεσιών (τουρισμός κ.ά). Έτσι και στο χωριό Ροεινό, η τουριστική υποδομή (σύγχρονο εστιατόριο και τουριστικά καταλύματα) δείχνουν αυτή την πραγματικότητα.

Στην Αθήνα επιστρέψαμε μέσω Τριπόλεως με δρόμο ο οποίος ακολουθεί την πορεία των αγωνιστών του '21 υπό την ηγεσία του Κολοκοτρώνη για την Άλωση της Τρίπολης, υπενθυμίζοντας για μια φορά ακόμη τη δράση του Ήρωα αυτού στην ευρύτερη περιοχή του Μαίναλου όρους και της Πελοποννήσου γενικότερα.

Επιμέλεια κειμένου
Νικόλαος Γ. Εμμανουήλ, Ομότιμος Καθηγητής
Ελένη Ν. Πάνου, Ε.ΔΙ.Π.

Οι φωτογραφίες έχουν επιλεγεί από πλήθος που έδωσαν τα μέλη και οι φίλοι του Φ.Ο.Σ. Γ.Π.Α. που συμμετείχαν στην εκδρομή: Αραπάκης Νίκος, Αρώνη Ολυμπία, Βάτσα Χαρά, Καλογεροπούλου Κων/να, Κεμενίδης Αχιλλέας, Οργανοπούλου Έλλη, Πάνου Ελένη, Πατσαούρας Παναγιώτης, Πολυμίλης Κωνσταντίνος, Ραφτοπούλου Μαρία, Σκορδά Μαρία.