

Για δεύτερη φορά διάσχιση του Κιθαιρώνα από τον ΦΟΣ ΓΠΑ

Η προγραμματισμένη για τις 25.11.23 εκδρομή του Συλλόγου μας στη Βλαχοκερασιά δεν έγινε καθόσον η πρόβλεψη των μετεωρολογικών συνθηκών που θα επικρατούσαν στην περιοχή (δάσος Σκιρίτιδας - πορεία κατά μήκος του ποταμού Ευρώτα) έδειχνε ότι το εγχείρημα θα ήταν άκρως επικίνδυνο. Το φαινόμενο που εκεί δημιουργείται, είχε αποκληθεί ως μετεωρολογική βόμβα. Έτσι λοιπόν, κυριολεκτικά την τελευταία στιγμή αποφασίστηκε η διάσχιση του όρους Κιθαιρώνας από τα λίγα μέρη πράγματι που θα έμεναν ανέγγιχτα από τις κακές καιρικές συνθήκες. Πράγματι, με πολύ καλό καιρό (απαλή συννεφιά, όχι ισχυρός αέρας) φτάσαμε στο καταφύγιο του Κιθαιρώνα, πάνω από το χωριό Βίλια, αρκετά νωρίς το πρωί με σκοπό να διασχίσουμε το βουνό από ανατολικά προς τα δυτικά και να φτάσουμε στο χωριό Πλαταιές. Την ίδια πορεία ο Σύλλογός μας είχε πραγματοποιήσει στις 18.2.2017 υπό πιο δύσκολες σχετικά συνθήκες (βλ. περιγραφή 13ης εκδρομής).

Στην αρχή η πορεία είναι αρκετά ανηφορική σε μονοπάτι σηματοδοτημένο μέχρι την κορυφογραμμή από όπου και η θέα προς τον Κορινθιακό κόλπο (Γεράνεια όρη, Αλκυονίδες νήσοι, βουνά Πελοποννήσου) είναι εντυπωσιακή. Ακολουθώντας την



κορυφογραμμή και περνώντας από μερικά δύσκολα, βραχώδη σημεία, φτάνουμε μετά από πορεία 3 ωρών στην κορυφή Προφήτης Ηλίας του Κιθαιρώνα (1.409μ.). Η θέα τώρα και στον κάμπο των Θηβών και της Αλιάρτου, των λιμνών Υλίκης και Παραλίμνης, του Ευβοϊκού κόλπου και των βουνών της Εύβοιας (Δίρφυ, Ξεροβούνι, Ευβοϊκός Όλυμπος και Καντήλι) συμπληρώνουν την εντυπωσιακή θέα που αντικρίζουμε. Σύντομα και λόγω του κρύου που επικρατεί στην κορυφή αρχίζουμε να κατηφορίζουμε πολύ κοντά στις τεράστιες ανεμογεννήτριες, με τις φτερωτές που δαιμονικά γυρίζουν στον ισχυρό άνεμο, ίδιοι ανεμόμυλοι του Δον Κιχώτη.



Φτάνουμε χαμηλά από όπου αποφασίζουμε να μπούμε, έτσι χωρίς μονοπάτι, σε ελατόδασος που απέραντο συνεχίζει στις βορινές υπώρειες του βουνού, πυκνό, πανέμορφο και ανέγγιχτο. Από μικρό οροπέδιο, ξέφωτο, που φτάνουμε προτιμούμε να μην συνεχίσουμε σε δύσβατο, απάτητο μέρος με έλατα αλλά κυρίως πυκνή μακία βλάστηση και να ακολουθήσουμε δασικό δρόμο που φτάνει μετά από πορεία 4 περίπου ωρών στο μοναστήρι της Αγίας Τριάδας που, κλειστό τη φορά αυτή, δεν μας περίμενε να μας φιλοξενήσει στο τζάκι και στα κεράσματα των δύο μοναχών όπως την πρώτη φορά, καθόσον η εκδρομή έγινε αναπάντεχα.



Το λεωφορείο που μας περίμενε στον περίβολο του μοναστηριού μας έφερε στο κοντινό ιστορικό χωριό Πλαταιές όπου και όλοι, σε δύο ταβέρνες της περιοχής,

γευθήκαμε πλούσια παραδοσιακά εδέσματα. Αναλυτική περιγραφή της όλης διαδρομής δίδεται στην προηγούμενη διάσχιση του Κιθαιρώνα το 2017.

Η διαφορά που παρατηρήσαμε μεταξύ των 6 ετών που μεσολάβησαν αναφέρεται στην αύξηση του αριθμού των ανεμογεννητριών που, παρά τα όποια θετικά έχει δεν παύει να προσβάλλει την αισθητική του βουνού, με τους πλατιούς δρόμους που έχουν τραυματίσει τα σπλάχνα του, τον απόκοσμο θόρυβο που δημιουργούν, την ασυνέχεια στη θέα προς τον Κορινθιακό κόλπο και τις όποιες πραγματικές επιπτώσεις κυρίως στην ορνιθοπανίδα της περιοχής.

Η παρουσία των ανεμογεννητριών δίπλα στους φοιτητές μας αποτέλεσε αφορμή συζητήσεων και απόκτηση εμπειρίας στο πεδίο για τη μορφή αυτή των ΑΠΕ που αρχίζει πλέον σε πολλές περιπτώσεις να δημιουργεί αρνητικά συναισθήματα στους εραστές της ελληνικής φύσης.



Επιμέλεια κειμένου

Ν.Γ. Εμμανουήλ, Ομότιμος Καθηγητής Γ.Π.Α.

Ε.Ν. Πάνου, Ε.ΔΙ.Π. Γ.Π.Α.

Οι φωτογραφίες επιλέχθηκαν μεταξύ πολλών που αποτύπωσαν οι συμμετέχοντες στην εκδρομή (μέλη και φίλοι του Φ.Ο.Σ.): Αγαλόπουλος Νικόλας Αγγελιουδάκης Θωδωρής, Ιωάννου Ιωάννα, Κάντζας Χρήστος, Πάνου Ελένη, Παπαγεωργίου Τόνια, Περβολιανάκης Δημήτρης, Πολυμίλης Κώστας.